

Succé för S:t Olovsdagen i Kyrkesund

Söndag 28 juli var det "russel" i Kyrkesund. På morgonen öste regnet ner och Kyrkesunds Byalag, arrangörer av S:t Olovs dag, deppade. Den första guidade turen i samhället var annonserad till kl 11 – hur skulle det gå med vädret? – men se! Precis kl 11 upphörde regnet och solen bröt fram! Bröt fram gjorde också alla intresserade deltagare i den första guidade turen från Byalagets samlingslokal 'Sumpen' i Kyrkesund ner till S:t Olovs källa, så många att besökarna fick delas upp i två grupper. Sammanlagt kom drygt 70 personer och ville höra om S:t Olov, S:t Olovs källa och inte minst S:t Olovs Valar – Kyrkesunds kännemärke framför andra.

Gott samarbete i Kyrkesunds Byalag*)

Kyrkesunds Byalag hade organiserat dagens aktiviteter, och med förenade krafter och gott samarbete hade man arrangerat en dag där det fanns något för alla åldrar: historiska vandringar för de vuxna, fiskdamm och krabbfiske för barnen, samt servering av lekamlig spis i form av äggost, hembakta kakor, kaffe mm i lokalen Sumpen.

Guidning

Lena Aldrin Jansson och Eva Borge från Bohusläns Guider var engagerade för att guida besökarna från Sumpen, via S:t Olovs väg ner till bryggorna, där besökarna fick höra om Kyrkesunds historia, sillperioder och trankokerier, fiske och fraktfart, mm mm. Ett besök i en "riktig" sjöbod, där gamla fiskeredskap kunde beses också med – alla sjöbodar i Kyrkesund är verkligen "riktiga" sjöbodar och inte förklädda sommarstugor - innan man bjöds in att höra historien om S:t Olovs källa på plats. Ägaren till området där 'Källa' är belägen tog emot med smakprov på 'källvattnet och dess helande kraft'.

S:t Olovs Valar

Efter paus och kaffeservering med hembakt i samlingslokalen Sumpen, där en trivsam trängsel uppstod med musikunderhållning, lotterier, inköp av hantverksalster mm, vidtog en gemensam vandring upp till det kända sjömärket S:t Olovs Valar. Där fick besökarna höra den spännande sägnen om när S:t Olov för nästan precis 1000 år sedan seglade på kapp med sin bror om Norges krona från det gamla Kongahälla upp till Tönsberg i Norge (han vann förstas) och om hur de välkända Valarna kom till. Guidningen avslutades med uppläsning av dikten St Olovs Valar, skriven av Maj Andersson, som tidigare var bosatt i Kyrkesund.

Ny väg upp till S:t Olovs Valar från Linnevik

Nu är det lättklättrat upp till S:t Olovs Valar: medlemmar från Kyrkesunds Byalag har arbetat hårt de senaste veckorna inför S:t Olovs dag med att förbättra framkomligheten upp till Valarna. Nya spångar har lagts från Linnevik upp till masten på berget, och endast en mindre sträcka återstår innan arbetet är slutfört hela vägen upp.

Vem var S:t Olov?

S:t Olov är Norges nationalhelgon. Han föddes år 995, och dödades i strid d 29 juli 1030. Han började sin bana som viking, men döptes till kristendomen i Frankrike och återvände till Norge 1015. Han anses ha varit den som genomförde kristendomens införande i Norge. Efter hans död uppstod en Olovskult i hela Nordeuropa och ett stort antal kyrkor och källor var helgade och namngivna åt S:t Olov. I vår almanacka bär den 29 juli fortfarande Olofs namn. I Trondheim firas varje år s k Olsok, en vecka med festligheter med religiösa förtecken till S:t Olovs ära. Många pilgrimer vallfärdar dit. En ny pilgrimsled öppnades mellan Oslo och Trondheim 1995, 1000 år efter S:t Olovs födelse.

2013-07-29/EvaBorge